

Dag allemaal, hier ben ik weer.

Zoals jullie al weten, speel ik graag winkeltje. Vorige keer ontdekten jullie al dat mijn grootvader ook veel winkels had in Balen.

Tegenover het vrijetijdscentrum De Kruierie staat er vandaag nog een kapelletje, genoemd naar mijn grootvader. De mensen kennen het als het 'kapelleke van Muun', wat kort is voor Dominicus. Hij was dus blijkbaar best een bekende persoon. Toch weet ik nog steeds niet zoveel over hem. Daarom wil ik vandaag als een detective op zoek gaan naar het verleden van mijn grootvader. Helpen jullie mee zoeken?

Mieke



▼ Stoomtreinen in het station van Balen-Neet



▲ De familie Mols uit de Berg met paard en werktuig



▲ Molen Hoolst

Paard en kar in de Steegstraat



Coureur Felix Thijs in 1924

Staf 'Sjammpeer' Peeters op de fiets



Hondenkar





Geboortjaar van Domicus 'Muun' Van Dingenen In Meerhout. Let op het geboortjaar; ons land was nog maar net onafhankelijk!

'Muun' huwt te Balen met Rosalia Van Vlerken 'Moe Berg' en komt in Balen wonen; kort op het Zand en nadien in zijn nieuwe woning in de Berg (Ouderlijk huis op de 'Driehoek van Muun').



Geboorte van hun dochter Maria 'Mieke' Clementina Van Dingenen.



Maria 'Mieke' Clementina Van Dingenen huwt met Willekens Ludovicus Gustavus



1887 - 1908: Wonen in het huis met de naam 'Het Bisdom' waar in diezelfde periode ook het eerste Balense postkantoor gevestigd is. De man van Mieke Van Dingenen is er de 'postmeester'.



Geboorte van Maria Odrada Willekens – 'Mieke' Post in de volksmond.



1907



Eerste communie van 'Mieke'.

De nieuwe woning van de familie Willekens – Van Dingenen aan het stationsplein. Onze ouders en grootouders hebben in hun winkel zeker nog talrijke snoepen gekocht...

1909



1912



'Mieke' samen met haar broer Gustaaf.

'Mieke' (Willekens) huwt te Balen met Bierkens Ludovicus Nikolaas Jozef Mathildis die geboren werd in Neerpelt. Zij krijgen 5 kinderen. Iemand van die kinderen die jullie ouders of misschien jullie zelf zeker kennen is onze vroegere burgemeester Mathieu Bierkens.

1931



1981



Overlijden van Maria Odrada Willekens – 'Mieke' Post.



Geboorteakte Dominicus Van Dingenen

N°134
Geboorte
Van Dominicus
Van Dingenen

Het Jaer Duizend acht honderd twee en dertig, den vijftiende oktober om twee uren namiddag, is voor ons Petrus Avonts Burgemeester, Beambte van den burgerlijken stand der gemeente Meerhout, Distrikt Turnhout, Provincie Antwerpen gecompareerd Joannes Baptista Van Dingenen, oud zes en dertig jaren, Timmerman, woonachtig in deze gemeente eerste wijk, den welken ons heeft vertoon een kind, zijnde van het mansgeslagt, geboren heden om zes uren 's morgens, van hem verklaerder en van Elisabeth Theeuws, zijne huysvrouwe en waeraen hij heeft verklaert te willen geven de voornaem van DOMINICUS, de voornoemde vertoonning en verklaering gedaen in de tegenwoordigheyd van Joannes Amandus Homans, oud negenentwintig Jaeren en Theodorus Leys, oud Eenendeertig Jaeren, beyde leerloyers woonachtig in deze gemeente eerste wijk, en den vader verklaert hebbende niet te kunnen schrijven, hebben de getuigen met ons den tegenwoordigen akte naer voorlezing geteekent.

J.A. Homans
T. Leys

Den Burgemeester
Avonts



Aflijvigheid

Het jaar duizend acht honderd acht & tachtig, den Zestiende december, om negen ure voormiddag, zijn voor ons, Henricus Bonifacius Jansen, Burgemeester ambtenaar van den burgerlijken Stand der gemeente Balen, Provincie Antwerpen, Kanton Moll, verschenen: Joannes Edmondus Van Dingenen, oud acht & twintig jaar, & Eugenius Van Dingenen, oud vier & twintig jaar, beide schrijnwerkers en alhier wijk Bergh wonende, zonen des overledenen, dewelke ons hebben verklaard dat Dominicus Van Dingenen, oud zes & vijftig jaar en twee maanden, schrijnwerker, winkelier en tapper, te Meerhout geboren en te Baelen wonende, zoon van Joannes Baptista Van Dingenen & van Elisabeth Theeuws, gehuisschen beide overleden, & man van Maria Rosalia Van Vlerken, oud negen & veertig jaar, huishoudster, alhier wijk Bergh wonende, ten zijn Woonhuize, alhier in de aangemelde wijk Bergh is overleden, gisteren om zes & halve ure 's avonds. En de verklaarders hebben, na gedane voorlezing, deze met ons geteekend.

Edm. Vandingenen
Eug. Vandingenen

Handtekening
Henricus Bonifacius Jansen

Hallo allemaal,

Mijn opa, Dominicus Van Dingenen, werd geboren in 1832 in Meerhout. Toen hij 26 werd, trouwde hij met mijn oma Rosalia die ook van Meerhout afkomstig was. Samen verhuisden ze naar Balen en kregen ze acht kinderen.

De hele familie was heel vindingrijk en iedereen werkte hard. Tegen 1900 hadden ze een winkel, een café, een vuurmolen, een melkerij, een kolenhandel, een brouwerij én een aannemersbedrijf. Veel van deze bedrijven lagen rond het huis van Dominicus. Hij noemde zijn huis 'In den Boulevard'. Dominicus stierf toen hij 56 jaar werd. Ik heb mijn opa nooit gekend.

Mieke

▲ 'In den Boulevard'



▲ De Brouwerij aan de Spoorweg

▾ 'Bazaar' op de hoek van de Kerkstraat en Zandstraat



Steenweg op Bourg-Léopold

Phot. J, Van de Zanden, Bourg-Léopold.

▴ 'Herberg' aan de Steenweg op Leopoldsburg

▼ De Markt in Balen-Centrum



▲ De Vaartstraat en het toenmalige (oude) Gemeentehuis



Dag iedereen,

Ik ben al heel wat meer te weten gekomen over mijn opa, Dominicus Van Dingenen. Heel erg bedankt om me te helpen zoeken!

Maar nu ben ik zelf ook wel benieuwd... Hoe zit het eigenlijk met jouw grootouders? Want toen mijn opa Dominicus leefde, waren heel wat dingen anders dan vandaag. En mogelijk leefden jouw grootouders of ouders ook wel heel anders? Je grootouders konden zich misschien ook nog niet zo makkelijk met het vliegtuig verplaatsen toen ze klein waren. En misschien droegen ze ook hele andere kleren dan nu. Volgens mij kan je daar ook wel wat meer over te weten komen. Gaan jullie ook op onderzoek?

Mieke